

# ÅND OG FÆLLESSKAB

KRISTUS-VEJEN



TRO I MØDET



# TROENS PRAKSIS



## FÆLLESSKAB

Mennesket er skabt til fællesskab med andre mennesker og med Gud.

Vi er med i mange fællesskaber: i familien, på arbejdspladsen, sammen med naboer, i foreninger – og i kirken. Alt sammen er det en gave fra Gud.

Gudstjenesten er et vigtigt kristent fællesskab. Her henvender vi os sammen med andre kristne til Gud og oplever, at Gud taler til os. Der findes kirkelige fællesskaber ud over gudstjenesten. Det kan være studiekredse, spisegrupper, foreninger, der tager sig af dem, der har behov for hjælp m.m. Ikke alle kirkelige fællesskaber samles i kirken, nogle mødes i foreningsbygninger eller private hjem.

## PINSE

Gud skaber fællesskab gennem sin Ånd. I kirken fejrer vi særligt Guds Ånd, når det er pinse. Her hører vi fortællingen om, hvordan Gud, efter at Jesus var faret til himmels, sendte Helligånden til verden. Vi bliver mindet om, at Gud i dag er til stede hos os ved sin Ånd, der skaber tro og hjælper os til at forstå det kristne budskab.



## FÆLLESSKAB I GUDSTJENESTEN

I gudstjenesten virkeliggøres fællesskabet med Gud og med hinanden, når vi sammen synger salmer, bekender troen, beder Fadervor, og når vi lytter til bibeltekster og prædiken.

Der er elementer i gudstjenesten, der stammer fra den første kristne menighed:

De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne.

(Apostlenes Gerninger 2,42)

Det kristne fællesskab træder særlig tydeligt frem ved dåb og nadver. Ved dåben beder præsten om, at den døbte må blive »indlemmet i menigheden«. Det understreger, at enhver døbt hører med i det kristne fællesskab – både lokalt og på verdensplan. I nadveren bliver fællesskabet markeret ved, at vi spiser sammen som en gentagelse af det sidste måltid, Jesus holdt med sine disciple.



# TROSLÆRE



## **GUDS ÅND I SKABELSEN**

Guds Ånd var til stede, da Gud skabte himlen og jorden, og da Gud skabte mennesket.

Gud Herren ... blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. ... Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene.«

(1. Mosebog 2,7 og 18)

Guds ånd er livskraften i ethvert menneske, og vi er skabt til at leve i fællesskab med Gud og andre mennesker.

## **GUDS ÅND OVER JESUS**

Guds ånd var på en særlig måde over Jesus. Han bruger i begyndelsen af sit virke disse ord om sig selv:

Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren.

(Lukasevangeliet 4,18-19)

## GUDS ÅND I KIRKEN

Vi tror, at Guds ånd møder os gennem kirkens tro og liv. Ordet kirke er ikke kun en betegnelse for et hus, men også for det kristne fællesskab, på verdensplan såvel som lokalt.

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund.

(fra Trosbekendelsen)

## ERFARINGEN AF GUDS ÅND

Det er forskelligt, hvordan vi erfarer Helligånden i vores liv. Den skænker tro og livsglæde, trøster, skaber levende fællesskaber, gør Bibelens ord vedkommende og motiverer til at følge Jesu eksempel i næstekærlig handling over for vores medmennesker. Vi tror, at Helligånden er til stede overalt, selv om vi ikke kan se den og heller ikke altid føle den.

## BIBELN PÅ FORSKELLIGE SPROG

Fordi Gud ønsker fællesskab med alle mennesker, overvinder Helligånden etnisk, national og sproglig forskellighed. Det understreges ved, at disciplene pinsedag talte forskellige sprog, da de blev fyldt af Helligånden. Gud taler alle sprog, derfor læser kristne Bibelen på deres modersmål.



# TROENS FORTÆLLINGER

I pinseberetningen hører vi, hvad der skete med mennesker, da Guds Ånd virkede i dem.

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål.

(Apostlenes Gerninger 2,1-6)



Efter Jesu Kristi himmelfart sad disciplene bange bag lukkede døre og frygtede Jesu modstandere. Da Helligånden fyldte dem, forsvandt deres frygt, og de fik mod til at gå ud, leve livet og fortælle om Jesu liv og gerninger.

Mange ting kan binde et menneske, f.eks. frygt for dom, ensomhed, ondskab, sygdom, sorg osv. Midt i alt det, der kan gøre os ufrie, kommer Guds Helligånd mennesket til hjælp og ønsker at genindsætte os i fællesskab og frihed.

I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader!

Og Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med udsigelige sukke...

(Romerbrevet 8,15 og 26-27)

# TROS-INTERVIEW

A er en mand på 40 år, som har været kristen i 14 år. A fortæller:

For mange mennesker er pinsen en ubestemt højtid i den kristne festkalender. At forholde sig til Helligånden er altid noget af en udfordring, fordi Helligånden for mange er den upersonlige og uhåndgribelige del af Gud. Det hænger bl.a. sammen med, at vi som kristne ofte erfarer Helligåndens virke uden nødvendigvis at kunne sætte ord på det, vi oplever.

Helligånden er for mig den daglige øjenåbner, der får mig til at høre Guds stemme og se min næstes behov. Pinsen er kirkens fødsel og fornyelsens tid.

## Kristus-vejen

Forfattere: Karina S. Dahlmann, Jesper Hougaard Larsen, Kirsten Münster og Mogens S. Mogensen

»Kristus-vejen« består af ni hæfter og er en del af materialet »Tro i mødet«. Materialet indeholder desuden en hæfteserie »Kristen spiritualitet« samt en vejlederbog »Tro i mødet – Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund«.  
Projektleder og redaktør for »Tro i mødet«: Kåre Schelde Christensen

Grafisk tilrettelæggelse: Karina Rydendahl  
Forlagsredaktion: Niels Roesgaard Mose

© Unitas Forlag 2010  
1. udgave, 1. oplag

Unitas Forlag  
Peter Bangs Vej 1d  
DK-2000 Frederiksberg  
Tlf. 3616 6481

info@unitasforlag.dk  
www.unitasforlag.dk

Kopiering er kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret

Tryk: Reklametryk, Herning

Bibelteksterne er gengivet fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab.

Udgivet i samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde og Teologisk Pædagogisk Center og med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond og Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.